

Nieuwsbrief SHGO

Juni 2013

Beste mensen, eindelijk de laatste nieuwsbrief van onze stichting. Druk druk, het kwam er niet van. Maar dat wil niet zeggen dat er niets gebeurd is, integendeel!

Wijnproefavond

Na het succes van de Boerenlanddag was ons volgende project wel een heel bijzonder evenement, want deze keer waren de paardjes er niet bij... Ze waren nog te jong om deel te nemen aan onze wijnproefavond! Deze hebben wij georganiseerd op 26 oktober in samenwerking met Dhr. Maart v.d. Klooster, die onder zijn bouwbedrijf in Ouddorp een prachtige wijnkelder heeft, helemaal ingericht om op een sfeervolle manier de heerlijke wijnen die Maart zelf inkoopt te proeven. Een vrijwilliger had hierbij wat bijpassende hapjes gemaakt, en Maart zorgde voor heerlijke kazen en sappige beenham. Een heel gezellige avond die ook leuk heeft opgebracht voor de stichting.



Paard & Koets

Op 16 november hadden we ook een primeur, de SHGO heeft samen met de stichting Dupla enkele demonstraties huifbedrijven gegeven tijdens de jaarlijkse mensportbeurs Paard & Koets, in de Brabanthallen in 's Hertogenbosch, die jaarlijks wordt gehouden, ditmaal op 16 en 17 november. Een heel gedoe uiteraard om huifbed en paarden daar te krijgen, maar het was een succes! Heel veel mensen hebben op deze manier kennisgemaakt met deze mooie vorm van paardrijden, en er was ook veel belangstelling voor de gratis proefritjes.

Even naar school

Op 29 november hebben alle vrijwilligers deelgenomen aan een dagcursus veilig werken met de tillift, met instructie door een medewerkster van het bedrijf Arjo Huntleigh, fabrikant van o.a. onze tillift en bijbehorende tilmatten. Heel belangrijk, want wij werken met heel kwetsbare mensen, en veiligheid is bij hen wel extra belangrijk. Het was een leuke en zeer leerzame dag, en, ook belangrijk, we zijn nu allen gecertificeerd.

Jingle Bells...

.....en toen was het alweer tijd voor de Kerstmarkt in Goedereede. Deze keer zouden we alleen ritjes verzorgen, maar daar hadden we het razend druk mee. Er was zo veel animo dat we de koetsiers Hans K. en Hans B. op een gegeven moment van de bok hebben moeten sleuren, want onze trouwe viervoeters waren doodmoe. Maar er was gul gegeven in ons potje, dus zeer de moeite waard.



Lekker hollen...

Onze Ben en Jerry zijn ons tijdens al deze activiteiten trouw van dienst geweest, maar mocht U nu denken dat die arme drommels alleen maar hard moeten werken even deze foto:



Er worden ook heel leuke dingen met onze Tinkers gedaan, hier droomt elk paard toch van?

Tussen de grote jongens!

Na een lange koude winter worden we weer een beetje wakker en op 20 april geven we acte de presence bij de aftrap van de Power Horse Competitie, die dit jaar plaatsvindt bij het HCO, onze eigen huifbed"basis" Op verzoek van de organisatie laten we ook aan deze bezoekers zien wat huifbedrijven inhoudt. Onze Tinkers lijken wel speelgoedpaardjes vergeleken bij deze gigantische werkpaarden, maar ze houden zich dapper en kunnen prima met hun enorme soortgenoten opschieten



Vrienden

Op 30 mei mochten wij voor een woongroep van Zuidwester een zgn. Vriendendag verzorgen. Deze groep had deze dag geschonken gekregen van de Stichting Vrienden van Zuidwester, en vonden het leuk om deze bij ons te besteden, temeer omdat de meeste van hun bewoners al bij ons vaste gast zijn en dus echt genieten van het rijden. Zo ook deze keer, het was een heel gezellige dag, met koffie en limonade, lekker rijden en dan ook nog pannenkoeken bij de Mekkerstee, echt een feestje...

Zomermarkt

Ter gelegenheid van de jaarlijkse Zomermarkt van Zuidwester te Middelharnis hebben wij dit jaar met ons huifbed op locatie gereden! Dus op 8 juni met de hele handel naar Middelharnis, hetgeen Hans Koldijk bloed, zweet en tranen heeft gekost, en lekker buiten rijden in het zonnetje.



De start was nogal moeizaam, want bij aankomst bleek het huifbed vooraan afgebroken te zijn, en waar vind je op

zaterdagochtend iemand die dat voor je lassen wil? Met kunst en vliegwerk hebben we de zaak kunnen repareren, toen moest er nog iemand terug naar Ouddorp voor de tilmatten, maar daarna kon er eindelijk gereden worden. Het was een stralende dag en ondanks een rondvliegende helikopter en een luidruchtige fanfare hebben de paarden braaf hun rondjes gelopen.

Stukje sponsoring...

Na deze provisorische reparatie is het huifbed naar Installatiebedrijf De Branding in Ouddorp gebracht en daar is het hele bed nagekeken en waar nodig versterkt en gerepareerd, en dit geheel kosteloos! Klasse, heel erg bedankt hiervoor!!

Ben, Jerry en Thijs lopen een kringetje

Op 15 juni hadden wij voorlopig ons laatste evenement. Via onze vrijwilliger Hans Breen zijn wij in aanmerking gekomen voor een gedeelte van de opbrengst van de Kringloopmarkt van de Doopgezinde Kerk. Heel mooi natuurlijk, en als tegenprestatie werd ons gevraagd om tijdens deze dag met bezoekers een ritje te maken met onze koets. Dit deden wij uiteraard graag . Angelique Verhey, ook een vrijwilligster, bood spontaan aan mee te rijden met haar Friese ruin Thijs, hartstikke leuk!



Ondanks het stormachtige weer hield Thijs zich keurig.

We horen net dat deze dag voor ons ruim € 1100,- heeft opgebracht, en met opbrengst van onze potjes op de koetsen zelfs bijna € 1200,-, geweldig!!

100 Tinkers erbij!!

Voor wie zelf ook wel eens met onze paarden zou willen knuffelen: we hebben nu lieve pluchen Tinkers te koop. U heeft al een eigen paard voor € 9,95, en U steunt ook onze stichting ermee. Inlichtingen via 06-57317161.



Onmisbare sponsors

Ten slotte zijn wij verheugd te kunnen melden dat wij ook dit jaar weer een schenking van € 1000,- krijgen van Aukje en Frans Recourt, heel hartelijk bedankt lieve mensen! Helaas verloopt in deze moeilijke tijd ook de sponsoring niet meer zo best. Daarom hebben we, zo terugkijkend, toch wel heel veel moeite gedaan om geld binnen te halen, want als we zien hoeveel plezier onze zwaar gehandicapte cliënten beleven aan hun ritjes moet je er toch niet aan denken dat dit zou moeten stoppen?